

Dagboek Y nestje



Stabijkennel *de Engeler Schans*

Graaf van Solmsweg 81
5221 BM Engelen ('s-Hertogenbosch)
Tel.: 073 85 085 78

De ouders:

Moeder: Geesje fan de Zeushounen (NHSB 2618952)



Vader: Niels Chester v.h. Zandhiem (NHSB 2660835)



Geboren op 13 juni 2010: 2 reutjes en 5 teefjes!



Yuultje 08.00 uur 310 gr teef bruin-wit



Yara 08.20 uur 305 gr teef bruin-wit



Yazz 08.40 uur 330 gr reu zwart-wit



Yela 09.05 uur 320 gr teef bruin-wit



Yoris 09.20 uur 300 gr reu zwart-wit



Yade 11.45 uur 345 gr teef zwart-wit



Yentl 13.45 uur 340 gr teef bruin-wit

Helaas is Yasmijn, een bruin-wit teefje, om 13.20 uur dood geboren. Ze woog maar 100 gram.

14-06-2010

Foto van de dag:



15-06-2010

Vandaag zijn we met het hele stel naar de dierenarts geweest voor een check up en het verwijderen van de aanwezige wolfsklauwtjes. De foto's hiervan staan in het fotoboek. (Helaas zijn ze niet allemaal even scherp, maar ik heb ze toch maar geplaatst). Geesje gedroeg zich voorbeeldig, was wel alert maar absoluut niet agressief naar de dierenarts.

Foto van de dag:



16-06-2010 Slecht nieuws

Gisterenavond om 21.15 uur is onze mooie Yara overleden. We hebben er geen idee van waarom dit gebeurd is. De dierenarts had het nest in de ochtend nog onderzocht en alleen maar gezonde pups geconstateerd. Daarom heb ik haar vanochtend weggebracht voor autopsie; ik wil weten waar ze aan overleden is.

Foto's van de dag: Yazz boven op Yela



En in memoriam: Yara



17-06-2010

Vandaag was het een rustig dagje in het nest (gelukkig). Geesje is vanochtend voor het eerst weer meegegaan met een kleine wandeling, maar na 10 minuten vond ze het wel klaar en wilde ze weer snel naar haar pups. Vanmiddag wilde ze na haar plasje onmiddellijk weer naar huis. Maar nu had ze ook honger. Geen wonder als je ziet hoeveel de pups aankomen per dag en dat allemaal van Geesje d'r melk.

Yade begint een echte reuzin te worden. Ze was al de zwaarste bij de geboorte, maar ze komt ook nog het meeste aan per dag. De meiden zijn sowieso, behalve Yuultje, zwaarder dan de jongens. Nou wil dit natuurlijk allemaal niets zeggen over de ontwikkelingen later, maar ik vind het wel leuk om te constateren.

En Yoris, ons kleine manneke, ligt nu te drinken, dus als ik hem zo meteen opnieuw zou wegen zullen ook daar wel weer een paar grammetjes bij opgeteld kunnen worden.

Foto van de dag: Yentle in de handen van Sofie



18-06-2010

Was Yuultje gisteren nog de op een na lichtste van het stel, vandaag is ze de op een na zwaarste. Ik heb gewogen en nog eens gewogen omdat ik het niet kon geloven. Nu staan alle vier de dames bovenaan wat gewicht betreft. Maar nogmaals: dat wil natuurlijk nog niets zeggen voor later als ze volwassen zijn.

Yuultje is overigens ook nogal een "prater". Het lijkt er soms op alsof ze praat in haar slaap. Zouden die puppy's al dromen? En zo ja, waarover dan? Ze kunnen immers nog niets zien en horen. Maar natuurlijk wel voelen!

Foto van de dag: Wie het meeste op kan!



19-06-2010

In plaats van een verslagje heb ik vandaag een filmpje: *Yade ondersteboven van moeders melk.* (<http://www.youtube.com/watch?v=HFb1H3zAJSk>)

En let op de kwispelende staartjes, dat betekent: drinkuh!

Foto van de dag: inspectie door Arwen



20-06-2010

Vandaag zijn de pups 1 week oud. Tijd voor weer een fotoreportage:



Yuultje



Yazz



Yela



Yoris



Yade



Yentl

21-06-2010

Yoris is een echte slaper. Als Geesje terugkeert in de werpkist kruipen alle pups onmiddellijk richting moeders om zo snel mogelijk weer te kunnen drinken. Alleen Yoris wil nog wel eens blijven slapen. Als ik hem dan wakker maak en bij Geesje neerleg gaat hij onmiddellijk ook op zoek naar een tepel. En dat doet hem erg goed: hij is vandaag maar liefst 70 gram aangekomen en heeft nu Yela ingehaald.

Vanochtend heeft Yuultje, onze “prater”, een nieuwe vocalisatie laten horen. Het leek warempel wel op een hoog blafje. Het was een eenmalig kunstje want daarna heb ik het niet meer gehoord. Komt vast wel weer.

Geesje heeft de hele dag door honger. Geen wonder ook als je ziet hoe die pups groeien en dat allemaal door haar melk. Ze krijgt dan ook elke keer wat te eten als ze daar om vraagt en dat doet ze met een heel aparte blaf, duidelijk zoiets van: “en nu eten!”.

Foto van de dag (gekozen door Irén):



22-06-2010

Vandaag heb ik de nageltjes van de pups geknipt. Dat is veel prettiger voor Geesje. De nageltjes waren al aardig aan het groeien en, omdat ze nog niet over een harde ondergrond lopen, zo scherp als kattennageltjes. Omdat de pups bij het drinken met de voorpootjes tegen de tepels van Geesje “tretten” kan dat behoorlijk pijnlijk voor haar zijn.

Verder is het vandaag erg rustig geweest. Ze zijn gewoon tevreden.

Ik ben nogal een getallen- en statistiekfreak. Daarom heb ik vandaag het vorige (Z-) nestje vergeleken met het huidige nest. Het resultaat staat hieronder. Het is duidelijk dat dit nest zwaarder is dan het vorige. Waar zou dat aan liggen? Omdat dit het tweede nestje van

Geesje is, omdat dat dit nest (volgens mij) rustiger is, omdat Geesje een stuk kalmer is? Wie zal het zeggen. Het voegt niet veel toe aan de observatie van de algemene ontwikkeling van de pups, maar ik vind het wel grappig om te constateren.

Vergelijking 1^e en 2^e nest:



23-06-2010

Vanwege het heerlijke weer konden vandaag de tuindeuren open. De temperatuur was prima en er stond geen zuchtje wind. Nu is het nog wachten op het openen van de oogjes.... Ook horen ze nog niets want als ik een plotseling hard geluid maak krijg ik geen enkele reactie.

Foto van de dag: Sofie met Yade



24-06-2010

Foto van de dag: Na een goede maaltijd is het goed rusten.



25-06-2010

Geesje is vandaag erg onrustig. Ze loopt maar op en neer te drentelen, gaat de werpkist in en uit, geeft bijna continu dat typische hoge blafje en lijkt erg ontevreden met de situatie. Ik hoop maar dat het de warmte is en dat ze morgen weer gewoon zichzelf is.

Zo onrustig als Geesje was vandaag zo rustig zijn de pups. Ze hebben nog steeds de oogjes gesloten en ook horen ze nog niets. Maar ze groeien wel lekker. Alleen heeft Yade vandaag wat weinig gedronken en is ze van de eerste plaats gezakt naar de vierde. Die moet ik even in de gaten houden.

Foto van de dag: toch even rust.



26-06-2010

Vandaag heeft Yazz bedacht dat hij kan lopen. Nou ja, lopen... Zoals je kunt zien op dit filmpje (<http://www.youtube.com/watch?v=ooNK2jP-g60>) is hij begonnen de strijd aan te gaan met de zwaartekracht. Hij doet serieuze pogingen om zijn buik van de grond te krijgen. Bovendien vindt hij de wereld in de werpkist inmiddels te klein en is hij zijn horizon aan het verbreden. Het is wel moeilijk om de buitenwereld te zien als je ogen nog niet open zijn. Het lijkt er wel op alsof hij door spleetjes kijkt.

Foto van de dag: Eens kijken of ik daarbuiten al wat kan zien.



27-06-2010

Vandaag zijn de pups 2 weken oud geworden en er zijn 2 mijlpalen bereikt! Yazz en Yade “kijken” nu echt door spleetjes. Morgen zullen de oogjes wel verder open gaan en zullen de anderen ook door spleetjes gaan kijken. Het andere nieuws is dat ze nu ook zelfstandig zijn gaan poepen. Was daarbij eerst de hulp van Geesje nog nodig, vandaag hebben we al twee drolletjes zelf moeten opruimen. Nu komen wij dus aan beurt voor de regelmatige schoonmaakbeurt.

We hebben vandaag de puppies voor het eerst ontwormt. Ik kan wel zeggen dat ze dat helemaal niet lekker vonden. Je zult het niet geloven maar ze kunnen al echt een heel vies gezicht trekken. Er moest veel gesmakt worden voordat het spul werd doorgeslikt. Niet raar natuurlijk als je bedenkt dat ze tot nu toe alleen maar moeders melk hebben geproefd.

28-06-2010

Dit keer hebben de jongens gewonnen. Nee, ik bedoel niet het Oranje Team maar ónze jongens. Zij "kijken" nu wijd en blij de wereld rond en de meiden moeten het nog doen met kleine spleetjes.

Foto van de dag (door gastfotografe Irén): Mmmmmmm



30-06-2010

In twee dagen tijd kan er ontzettend veel gebeuren.

Alle pups hebben nu de oogjes open, maar of ze al veel zien is nog maar de vraag. Ze kunnen nu ook horen: als ik een plotseling hard geluid maak zie ik enkele hondjes trillen en anderen lichten zelfs hun koppies op.

Het kruipen op de buik wordt steeds meer vervangen door "lopen" met kromme, zwakke pootjes. Wel heel koddig om te zien. Ook kunnen Yazz en Yuultje al zitten. Helaas nog niet op commando.

De pups vinden het heerlijk om gekroeld te worden. Favoriete plek: die dikke ronde buik of bij hun bekkie. In het fotoalbum heb ik een foto geplaatst van Yade die helemaal ondersteboven gaat (letterlijk) van het gekroel van Dorian en Kim.

Yoris en Yela zijn vandaag op avontuur geweest. Toen Geesje voor de werpkist stond om alles weer even te inspecteren waren de pups zo gretig dat ze allemaal naar de rand van de kist kwamen gekropen. Yoris en Yela waren zelfs zo fanatiek dat ze over de rand kieperden. Het was duidelijk te zien dat ze dit niet hadden verwacht en zo'n gladde vloer is natuurlijk ook erg lastig. Kijk maar in het fotoalbum.

Foto van de dag: Yoris en Yela op avontuur en Yentl zou ook wel willen.



02-07-2010

Ik heb de ingang van de werpkist moeten verhogen. Yazz was midden in de nacht aan de wandel gegaan, maar wist de weg niet meer terug. Gillen dus en net zolang tot ik wakker werd en hem weer terug kon plaatsen.

De pups worden steeds mobieler. Ze lopen nu echt op pootje en gaan regelmatig even zitten. Aanstaande weekend wil ik met ze naar buiten gaan, zodat ze een andere ondergrond onder de pootjes voelen. Zal wel weer een feest worden.

De tandjes beginnen nu door te komen en dat merk je als je je vinger uitsteekt: ze bijten er onmiddellijk in. Gelukkig zijn de kaken nog niet zo sterk als bij een volwassen hond.

Foto van de dag: Yela: Ik zei toch dat ik kon zitten!



03-07-2010

Vandaag was een lastige dag. Geesje en de pups waren erg onrustig. Om de minuut liet Geesje haar hoge zenuwachtige blaf horen terwijl ze voor de werpkist zat en ik begreep werkelijk niet wat ze bedoelde. Misschien vond ze dat de pups er maar eens uit moesten komen?

Ze wilde niet eten en is erg aan de diarree.

De pups waren continu rondjes aan het draaien en bleven maar piepen en murmelen ook als Geesje bij haar pups in de kist lag. Ik werd er doodzenuwachtig van, vooral omdat ik niet wist wat er aan scheelde.

Na een fikse onweersbui rond 15.00 uur keerde de rust terug in het nest. Achteraf denk ik dat het de hitte of de verandering van luchtdruk was waar ze allemaal last van hadden. Geesje heeft daarna ook een heel klein beetje gegeten.

Omdat de pups steeds meer gaan lopen en binnenkort hun wereldje wat zullen willen vergroten hebben we vandaag de binnenkennel geïnstalleerd. Ik hoop dat we het nu beter hebben aangepakt dan de vorige keer want bij het vorige nest waren er altijd wel pups die wisten te ontsnappen.

Foto van de dag: de uitbreiding van leefruimte.



04-07-2010

De pups zijn nu 3 weken oud en de gebruikelijke rust van dit nestje is wedergekeerd. Gelukkig. In de korte perioden dat ze wakker zijn worden ze wel steeds actiever. Yuultje, Yentl en Yazz zijn al voorzichtig de binnenkennel gaan inspecteren. Héél voorzichtig, want Yazz en Yentl kwamen niet verder dan het opstapkusentje voor de werpkist en dan vielen ze

al in slaap op het kussentje. Yuultje maakte daar gebruik van en kon lekker helemaal in haar eentje genieten van moeders melk.

Foto van de dag: de winnende foto "en ben ik dan niet stoer?"



06-07-2010

Vandaag geen verhaaltje, de beelden spreken voor zich.

<http://www.youtube.com/watch?v=Vc8kH9o48Jk>

08-07-2010

De pups zijn nu 39 dagen oud en het beginnen al echte honden te worden. Ik heb ze maar weer eens gewogen en Yuultje heeft een ware inhaalslag gemaakt. Yela en Yentl zijn nu het zwaarste en hebben Yazz ingehaald.

Mijn keukenweegschaal gaat maar tot 2 kg dus binnenkort zal ik ze moeten gaan wegen met de personenweegschaal. Dat is minder nauwkeurig maar dat maakt nu niets meer uit. Ze groeien allemaal goed en ontwikkelen zich ook prima.

De pups zijn overdag nog steeds erg rustig. Ik denk dat het aan het weer ligt. Vanochtend, toen het nog lekker koel was, waren ze druk aan het stoeien, compleet met gromgeluiden en bijten en klauwen naar elkaar. Dat is echt heel leuk om te zien. Daarna was het de hele dag weer kalm.

Totdat... ik bedacht dat ze wel eens wat vast voer mochten hebben. Geesje kan het ten slotte niet allemaal alleen. Natuurlijk waren de pups nog wat onwennig, maar Yazz had al snel door hoe hij dit nieuwe lekkers naar binnen kon krijgen en begon gretig te eten. Daarna

volgden de anderen; ze leren meer van elkaar dan van ons. Geesje keek toe vanuit de werpkist en gaf een slaak van verlichting: eindelijk wat extra bijstand.

Helaas zijn de foto's die ik van dit feest heb gemaakt allemaal mislukt. Er is er maar één enigszins toonbaar en dat is dan ook natuurlijk *de foto van de dag*:



09-07-2010

Vandaag heb ik de speeltjes tevoorschijn gehaald. Yuultje begon onmiddellijk te voetballen met een van de balletjes. Yoris is verrukt van de kip en nam die zelfs mee in de werpkist. Daarna lag hij heerlijk met zijn kip te slapen alsof ie een knuffel bij zich had.

Yade daagt niet alleen haar broertjes en zusjes uit om te spelen, maar ook Geesje wordt niet ontzien. Geesje gaat er alleen (nog) niet op in, tot grote teleurstelling van Yade.

Foto's van de dag:



De pups gaan nu af en toe ook de werpkist uit om te plassen. Geesje kan dat allemaal niet meer bijhouden. Het is toch wel mooi dat het instinct van die beestjes zegt dat ze hun eigen nest niet moeten bevuilen. Er is nu wel regelmatig werk aan de winkel voor mij, maar dat hoort erbij.

10-07-2010

Gisterenavond is papa op bezoek geweest. Arwen en vooral Seija , die nu loops is, vonden hem ook erg leuk. Omdat een ander nestje nu niet echt de bedoeling is hebben we Seija voor een avondje apart moeten houden. Daarna kreeg Niels ook belangstelling voor de pups. Samen met ons dronk ie een lekker glaasje op zijn kroost.

Het is nu wel erg warm voor zowel Geesje als de pups. Geesje was weer erg onrustig en de pups slapen veel. Ze liggen nu graag op het zeiltje omdat dat natuurlijk wat koeler is dan het kleedje in de kist.

Ze hebben nu een mooi ritme ontwikkeld: slapen, plasje en poepje doen, eten, even spelen en stoeien en dan weer slapen.

Foto van de dag: Niels ontmoet zijn kroost



11-07-2010

Vandaag zijn de pups 4 weken oud geworden. Per dag leren ze er wel een kunstje bij. Vandaag waren het de poepjes: die worden vanaf nu keurig in de uiterste hoek van de binnenkennel gelegd. Tijd dus voor een krantje in die hoek.

Ik zit nu wel met een probleempje. De pups worden te groot voor mijn keukenweegschaal en voor de personenweegschaal zijn ze nog te klein, die is niet nauwkeurig genoeg. Volgens die weegschaal wogen ze vandaag allemaal (!) 1800 gram. Dat kan natuurlijk niet kloppen. Heeft er iemand voor mij een weegschaal te leen die ik wel kan gebruiken?

Foto van de dag: Yuultje en Yela vinden die prut wel lekker



13-07-2010

Alweer een mijlpaal! De pups zijn nu exact 1 maand oud.

Ze vinden de brokjes lekker maar de melk van Geesje is natuurlijk nog véél lekkerder!

Ik heb maar weer eens een foto gemaakt van de pups op het moment dat Geesje bereid was om te voeden. Zie je Geesje nog? Vergelijk dat eens met één maand geleden:



13-07-2010



13-06-2010

15-07-2010

Ik vind de eerste week dat ik de hondjes ga voeren altijd wat lastig. Hoeveel moeten ze hebben, op welke tijd, heeft Geesje zojuist nog gevoed, enz. En dan ook nog die weegschaal die niet zo nauwkeurig is. Maar ik heb ze vandaag toch maar weer eens gewogen en het blijkt dat het allemaal prima gaat. Ze zijn weer allemaal lekker aangekomen en wegen nu ruim 2 kg.

Omdat het vandaag nogal hard waaide heb ik de tuindeuren maar dicht gehouden. Dat vonden de pups niet zo leuk en uit frustratie hebben ze zich uitgeleefd op de kranten in de binnenkennel en op de vliegengordijnen. Ik geloof dat ze het woordje "foei" nog niet kennen.

Foto van de dag: Joris met Yoris



16-07-2010

Film: Lekker buiten spelen

<http://www.youtube.com/watch?v=uBAB4o4FPRk>

17-07-2010

De afgelopen dagen zijn me een aantal dingen (weer) opgevallen:

- Een volwassen Stabij draagt de staart laag zolang hij/zij niet in actie is. Mijn pups hebben (als ze wakker zijn) continue hun staartjes als een jubelend vlaggetje recht overeind. Dus ze zijn eigenlijk continue in actie: onderzoeken, verkennen, leren....
- De volwassen Stabij heeft bijna altijd zijn snuit aan de grond om te ruiken of er sporen van prooi zijn, of er andere honden geweest zijn, of wat dan ook. Maar ruiken

moeten ze. De pups zijn nu bijna 5 weken oud en ook zij lopen in de tuin met hun snuit aan de grond. Zo ontdekken ook zij hun wereld.

- Onze honden slaan regelmatig aan omdat er een voorbijganger voorbij komt of omdat de buurhond zo nodig moet blaffen. De pups worden dan wakker, ze heffen hun koppies en kijken even wat rond. Niets ernstigs aan de hand? Oké, gaan we weer verder slapen. Heerlijk toch als je je zo veilig voelt.

Foto van de dag: "Dat ruikt oorverdovend."



19-07-2010

Vandaag is bekend geworden welke pups waar naar toe gaan. De hondjes zelf hebben er nog geen idee van. Ze spelen, ravotten en belagen moeders tepels als de beste. En lang leve het zomerse (droge) weer! De hele dag staan de tuindeuren open en de pups spelen heerlijk buiten of hangen in het vliegengordijn.

Foto van de dag: ...en ik ook van jou!



20-07-2010

Vanochtend zijn de pups gechipt en worden ze dus officieel ingeschreven in het stamboek bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Ze hebben zich allen keurig gedragen en nauwelijks gepiept. Behalve Yazz, die begon al te piepen voordat het spuitje zijn nek raakte. Mannen.....

Ik heb voor vandaag een filmpje gemaakt van het eten van de pups. Ik denk dat de beelden meer zeggen dan een verhaaltje, maar dat ze ook bij het eten van vast voedsel gulzig zijn is wel te zien.

<http://www.youtube.com/watch?v=oQykUMqjri0>



22-07-2010

De pups komen nu eigenlijk bijna niet meer binnen. Het is zo leuk om buiten te spelen en te ravotten dat ze nu ook buiten hun slaapjes doen. Gisteren begon het plotseling hard te regenen dus ging ik maar even kijken of ze binnen waren. Nee hoor, ik was ze zelfs helemaal kwijt. Na even zoeken had ik ze gevonden: ze hadden zich verstopt onder het zijtafeltje op het terras. Toch wel gek, voor de eerste keer regen op je velletje (zie fotoalbum).

Na de regen kregen we bezoek van Machteld met haar twee weimaraners, Mara en Myrtle. In vergelijking met de stabij zijn dat toch wel echte reuzen en dat vonden de pups ook. Maar bang? Nee hoor. De weimaraners vonden de pups eerder eng dan andersom.

Ik wil trouwens ook even complimenten geven aan de Arwen, Seija en Geesje. Wat er ook binnen komt (en dat is tegenwoordig nogal wat), na wat geblaf (soms gegrom) en gesnuffel

wordt elke bezoeker geaccepteerd. En het maakt niet uit of ze nou twee of vier poten hebben.

Foto van de dag: "Wat een reus, hè"



23-07-2010

Het worden nu echte ondernemers: Yela stond vanmiddag plotseling achter me in de keuken. Ze heeft kennelijk ontdekt hoe ze door het hondenluikje kan gaan. Nog even en de andere pups kennen het kunstje ook. Dan is het huis dus niet veilig meer.

Yoris en Yazz vonden het terras ook te klein worden en die trof ik dus aan aan de andere kant van het hekje. Ze hebben zich kennelijk toch tussen het muurtje en de plantenbak weten te wurmen. Ook daar zullen we maatregelen voor moeten treffen.

En Yade zat op enig moment met een dode muis te spelen. Dat vond zij wel erg leuk, maar ik iets minder. Dus maar snel afgepakt dat vieze ding. Ik heb geen idee hoe ze daar aan gekomen is. Misschien heeft Geesje die gevangen voor de pups of een van de katten.

Soms vindt Geesje het nog goed dat de pups bij haar drinken. Als het er één of twee zijn gaat ze wel liggen, maar als ze allemaal tegelijk komen blijft ze staan. Dat ik ook wel te begrijpen, want het past allemaal gewoon niet meer.

Foto van de dag:



24-07-2010

Morgen worden de pups 6 weken oud. Ze beginnen nu toch wel iets van een karaktertje te tonen. Hieronder geef ik een korte beschrijving van onze observaties van de pups (met behulp van anderen) op dit moment.

Yuultje: ondernemende tante en volhoudertje (zie film van vandaag). Het is een ontzettend koddig beestje.

Yazz: lag tot voor kort meestal ondersteboven bij het stoeien maar begint nu aardig terug te knokken.



Yela: huppelt altijd en is een vrolijke meid. Ze is erg ondernemend en leert zeer snel.

Yoris: iets kleiner dan zijn broer maar doet absoluut niet voor hem onder. Loopt ook voorop als het gaat om nieuwe dingen te ontdekken.

Yade: is de knapperd en gedraagt zich daar ook naar. Ze wil alles graag “mooi” doen.

Yentl: is een pittige dame, houdt niet van vreemden en weet héél goed wat ze wel wil. Regelmatig houdt ze zich afzijdig en kijkt de kat uit de boom.

Film van de dag: Houdt Yuultje in de gaten

<http://www.youtube.com/watch?v=1iLAo9xAZNE>

25-07-2010

Godsamme, wat groeien ze hard en wat zijn ze bijdehand! Vandaag hebben we het hondenluikje moeten afsluiten. Er kwamen één, twee, véél pups naar binnen door het luikje. Ook daar zullen we dus weer wat slims voor moeten verzinnen.

Omdat het nu zondag was gaf Mark ze vanmiddag hun lunch. Maar wat hij ook deed, roepen of gekke bekken trekken, ze kwamen niet. "Lisette!" riep hij toen en ik kwam en de pups kwamen ook. Ik ben nou eenmaal de reu in deze roedel. Maar ze hadden op dat moment ook niet veel honger. Geesje zal ons wel weer voor zijn geweest.

Foto van de dag: een kusje van Yela



27-07-2010

Vandaag hebben de pups hun eerste enting gehad: hondenziekte en parvo. De dierenarts was zo aardig om naar mij thuis te komen zodat ik niet met alle pups naar de kliniek hoefde te gaan. Natuurlijk zijn ze allemaal ook weer gecheckt op hun gezondheid en akkoord bevonden. We hebben nu voor iedere pup een officieel paspoort.

Het is tegenwoordig niet meer te doen om foto's of filmpjes te maken. De pups vertikken het om even stil te zitten voor de camera of als ze leuke spelletjes aan het doen zijn dit vol te houden totdat ik er ben met de camera. Ze zijn gewoon te snel geworden. Daar komt nog bij dat ze, zodra ik op de grond ga zitten, ze met me willen kroelen of ravotten.

Het is een groot genot om te zien hoe blij die pups zijn als ik morgens op kom. Ze kwispelen en draaien met hun kontjes en ik krijg van allemaal een lik in mijn gezicht. Als het even kan zullen we er binnenkort een filmpje van maken.

Foto van de dag:



28-07-2010

Op dit moment hebben we een heel speciale gast te logeren: Dryske uit Kempernoel, de moeder van Geesje en dus de oma van de pups. Geesje lijkt zo veel op haar moeder, dat ik me vandaag al enkele keren vergist heb in de naam. Een foto van Dryske staat in het fotoalbum. Jullie mogen me zeggen welke foto het is.

De pups kunnen nog niet op de bank klimmen maar zouden dat wel erg graag doen. Zeker als Geesje als een soort van “uppermom” vanaf de bank over haar kroost kijkt of alles wel in orde is. Dat is nu voor haar nog een veilige plek zonder belaagd te worden door hongerige pups. Dat zal niet lang meer duren.

Foto van de dag: wij willen ook op de bank!



29-07-2010

Foto van de dag: We hebben de kast toch nestjes opgeruimd!



30-07-2010

We hebben een manier gevonden om de pups weer leuk te kunnen fotograferen!

Omdat ze nu wat groter worden en de ruimte die ze ter beschikking hebben relatief gezien steeds kleiner wordt, mochten de pups vanmiddag in de tuin. Dat vonden ze echt geweldig! Ze zijn voor niets bang en gingen alle hoekjes van de tuin besnuffelen. Wat een pret en plezier! Ik zou zo een pup willen zijn.

We hebben maar liefst 28 foto's van dit feest in het album geplaatst.

Foto van de dag:



31-07-2010

Na gisteren zijn de pups helemaal dol van de tuin en niet meer te houden. Als we het witte hekje tussen het terras en de rest van de tuin plaatsen wordt er stevig geklaagd. De wereld achter het hekje is blijkbaar zoveel spannender. Maar als ze moe worden van al het ontdekken en spelen komen ze gewoon weer terug op het terras en gaan lekker slapen op hun geliefde plekje: onder het zijtafeltje op het terras.

We hebben ook een leuke film gemaakt van de pups in de tuin:

http://www.youtube.com/watch?v=u_wxZN-0J9c

Foto van de dag: Yazz en Yade: "Waarom mogen we er niet door?"



02-08-2007

Het is nu de eerste maandag van de maand en dan loeien om 12.00 uur alle sirenes. Bij ons gaat dat nogal hard omdat de sirene maar 50 meter van ons huis verwijderd is. Dat hebben de pups geweten! Ik heb ze nog nooit zo hard naar binnen zien hollen. In eerste instantie was ik er nog eentje kwijt, maar na wat zoeken vond ik haar helemaal achter in de tuin verscholen in een groot gat dat ooit door Geesje gegraven is.

Maar ze laten zich niet erg lang uit het veld slaan. Zodra de sirenes waren opgehouden huppelden ze al weer vrolijk de rimboe in (zie foto's).

Gisteren zijn de pups 7 weken oud geworden, dus moesten ze toch maar weer gewogen worden. We vertrouwen onze weegschaal echter niet helemaal en hebben alles dubbel gedaan. Dat gaf helaas nogal verschillen, dus hebben we van beide wegingen maar het gemiddelde genomen. Neem de exacte gewichten daarom maar met een korreltje zout. Wat

wel vast staat is dat ze meer dan 1 kg (volgens de weegschaal 1,3 kg) zijn aangekomen in één week tijd.

Ik heb mijn overzicht van het vorige nestje weer teruggevonden dus ik kon dus weer statistieken loslaten op de ontwikkeling van de pups. (We hadden toen overigens dezelfde weegschaal als nu.) Zie hier het resultaat:



In het vorige nest was Ziggy echt de reus en was het verschil in gewicht tussen de zwaarste en de lichtste pup 1,2 kg. Nu hebben we een meer “egaal” nestje en is het verschil maar 0,5 kg. Het gemiddelde van het gewicht in het Y-nestje is overigens nog steeds meer dan dat van het Z-nestje.

04-08-2010

Het nestbezoek van de vereniging hebben we nu ook gehad en daarmee is de hele riedel van verplichtingen klaar. Eerst de wolfklauwtjes die verwijderd moesten worden, daarna de Raad van Beheer met de chip, het ontwormen en de entingen met weer een onderzoek door de dierenarts en nu het nestbezoek van de vereniging. Als er nu nog blijkt dat er een hondje niet goed is dan weet ik het niet meer.

Tot nu toe heb ik alleen maar schattige, koddige, en vooral leuke foto's in de albums geplaatst. Maar ze kunnen er ook een ontzettende bende van maken. Zeker nu het weer niet meer zo meezit zien ze er af en toe uit om op te schieten en brengen die viezigheid dan ook allemaal mee naar binnen. Dat wilde ik ook eens laten zien in het album. Maar ik heb ook weer schattige, koddige en leuke foto's gemaakt.

Foto van de dag: waar heeft Yela in gezeten?



05-08-2010

Vandaag is het de laatste dag dat het nestje compleet is. Morgen gaat Yoris vertrekken met zijn nieuwe baasjes. Ik ben daarom de hele dag bezig geweest om een hele mooie foto van hem te maken. Zonder resultaat. Elke keer als ik op mijn hurken ga zitten snelt ie op me af en dan mislukken dus alle foto's. Gelukkig nam Mark het in de avond van mij over. En hem is het wel gelukt om die spetter vast te leggen. Ik zal deze kroelkip ontzettend missen!

Ik heb vandaag ook een film gemaakt van het complete span aan het diner:

<http://www.youtube.com/watch?v=rBBkIAhgmoE>

Foto van de dag: Onze Yoris



07-08-2010

En toen waren er nog maar vijf.

Ik vond het toch best wel moeilijk om Yoris over te dragen aan zijn nieuwe baasjes, maar gelukkig kreeg ik al dezelfde middag foto's opgestuurd van Yoris en zijn nieuwe thuis. Aan die foto's kun je zien dat hij het best naar zijn zin heeft. Ik heb voor hem nu een nieuw album gemaakt waarin de opgestuurde foto's worden geplaatst:

<http://picasaweb.google.nl/engelterschans/YorisSepke#>.

Dat doe ik natuurlijk voor elke pup die het nest verlaat.

De overige pups hebben volgens mij helemaal niet in de gaten dat er een broertje weg is. Er is niets veranderd in hun gedrag, behalve dat ze zich razendsnel ontwikkelen en de wereld steeds meer ontdekken: er blijft weinig over van de planten in onze tuin ☺.

Soms houdt Yentl zich een beetje afzijdig. Het is een pup die graag haar rust alleen heeft. Yuultje is en blijft de clown van het stel. Ze eet overigens altijd liggend en het liefst midden in de bak. Yazz is nu "de man" van het stel. Hij mag graag Yuultje klieren en wordt daarbij vaak geholpen door Yade. Yade is namelijk ook een echte stoeier. Yela is dol op tante Seija en zoekt voortdurend contact met haar.

Foto van de dag: Yentl (kwijt!) onder haar "eigen" rododendron mét buit.



08-08-2010

De pups zijn vandaag 8 weken oud geworden en het wordt nu tijd om het nest te ontvliden (zoals dat heet). In een nostalgische bui hebben Mark en ik gisteravond alle foto's en films van de pups vanaf de geboorte weer eens bekeken. Dat is echt een aanrader: het is onvoorstelbaar dat hondenpuppy's zich binnen acht weken ontwikkelen van hulpeloze "molletjes" tot échte honden met allemaal een eigen karaktertje. Hieronder een fotosamenvatting:

Week 1:



Week 2:



Week 3:



Week 4:



Week 5:



Week 6:



Week 7:



Week 8:



Foto van de dag: Morgen gaat Yela ons verlaten. Dus vandaag in de spotlights: onze Yela, die ook van vogelvoer houdt.



09-08-2010

En toen waren er nog maar vier.

Vandaag is Yela opgehaald. Je zou denken dat het wel zal wennen dat die puppy's het nest verlaten, maar, hoezeer je je daar ook op voorbereid, het blijft even slikken. Overigens heb ik bij alle nieuwe eigenaren van deze pups een goed gevoel en dat is voor mij erg belangrijk. Ik heb natuurlijk ook voor Yela en haar nieuwe thuis een album aangemaakt: <http://picasaweb.google.nl/engelschans/YelaAagje#>. Er staat nu nog niets in, maar ik hoop dat dat snel gaat gebeuren.

Al een paar keer heb ik geschreven dat het voor mij bijna onmogelijk is om nu nog goede foto's van de pups te maken omdat ze steeds naar me toe komen gesneld. Ik heb nu een 'filmpje' gemaakt van de foto's van vanmiddag zodat iedereen kan zien wat er gebeurd op het moment dat ik op mijn hurken ga zitten met de camera in de aanslag.

10-08-2010

Yade ontpopt zich als gedreven ZZP-er in de slopersbranche. Over het algemeen kan ze het goed alleen af, maar soms roept ze hulp in van collega's die ze dan inhuurt als het karwei te groot is. Over het algemeen wordt het salaris in natura uitbetaald en mogen de ingeleende krachten delen in de buit.

Het is me vandaag gelukt om portretjes van de pups te maken. Voor diegenen die ze nog niet herkennen heb ik de namen maar toegevoegd.

Yuultje



Yazz



Yade



Yentl



“Zo moeder, zo dochter”, wordt er wel eens gezegd. En soms ook nog terecht. Kijk maar eens naar deze gelijkenis:



En dan nog speciaal voor Yuultje die morgen gaat vertrekken: Nog één keer in de spotlights:



11-08-2010

En toen waren er nog maar drie.

Vandaag is Yuultje naar haar nieuwe thuis gegaan. We zullen ook haar weer missen en natuurlijk is er ook voor Yuul een nieuwe album aangemaakt:

<http://picasaweb.google.nl/engelterschans/Yuultje#>.

Ik heb het gevoel dat de pups nu toch wel in de gaten krijgen dat er steeds één weggaat. Ze waren vanmiddag een beetje timide. Maar al snel kwam het lievelingsspeeltje weer tevoorschijn en dat is dan toch weer feest. De kikker, gekregen van Wil, is inmiddels helemaal smerig maar wél om op te vreten.

Foto van de dag: Kermit de kikker



12-08-2009

Het is nu echt tijd dat de pups hun horizon weer gaan verruimen. En daarom mogen ze nu ook in de kamer en de keuken. Wat een feest! Maar ook erg spannend! Alsmar grommende grote honden om je heen die hun plaatsje in het huis niet willen delen met lastige puppies. Het zal je allemaal gebeuren als je nog zo klein bent..... Maar toch, het is wel een groot feest!

Morgen gaat Yentl weg. Onze eigenwijze "single" schat. We gaan je enorm missen!



13-08-2010

En toen waren er nog twee.

Vandaag is Yentl opgehaald. We hebben al een verslagje ontvangen van de thuisreis en alles is goed gegaan. De foto's komen in dit album:

<http://picasaweb.google.nl/engelterschans/Yentl#>.

Ze zijn nu met zijn tweeën. We merken dat ze nu begrijpen dat er steeds eentje weggaat en zoeken dan ook continu contact met elkaar. Neemt niet weg dat ze de vergroting van hun wereldje (de huiskamer) geweldig vinden. Wat ze niet weten is dat hun een geweldige toekomst bij hun nieuwe baasjes wacht.

Morgen wordt Yade opgehaald. Als ze innerlijk ook zo lijkt op haar moeder als uiterlijk (zie foto 10.08.2010) dan wordt dit een geweldig hondje! Ik denk het wel, want Yade wil net als haar moeder alles nog steeds "mooi" doen. En daarbij vergeet ze ook haar ondeugendheden niet. Geesje pakt nog steeds onze schoenen en verplaatst die dan. Alleen bijt ze die niet meer stuk en dat zal Yade vast wel doen.

Foto van de dag: Yade (samen met Yazz) in de spotlights.



14-08-2010

En toen was er nog maar één.

Nadat Yade vanochtend was opgehaald door haar nieuwe familie was Yazz helemaal uit zijn doen. Hij was down, had niemand meer om mee te spelen (dacht ie) en lag vooral veel aan mijn voeten.

Yazz blijft nog twee weken hier en dus moet ik alle moeilijke dingen gaan doen die alle nieuwe puppybezitters al hebben gedaan: wennen aan het halsbandje, de bench leren kennen en slapen met een dicht deurtje, lopen aan het lijntje, etcetera.



Ik heb daarom vanmiddag de binnenkennel opgeruimd en de bench in de woonkamer geïnstalleerd. Af en toe zet ik hem erin met een speeltje en uiteraard krijgt hij nu zijn eten in de bench. Ik heb ook een klein wandelingetje met hem gemaakt en dat ging érg goed. Af en toe huppelde hij vrolijk mee en natuurlijk moest hij ook regelmatig stoppen omdat hij toch wel éрге jeuk had.

Na zijn avondeten werd hij gelukkig wat vrolijker, ging ook weer wat spelen met de kip en natuurlijk komt ook dit wel weer goed.

15-08-2010

Vanochtend hebben we een erg leuk filmpje ontvangen van Yade:

<http://www.youtube.com/watch?v=mHUNRgYvCGI>. Ze maakt het goed, het filmpje zegt genoeg.

Na een zeer goede nachtrust (doorgeslapen van 10.00 uur tot 6.30 uur) heeft Yazz zich aardig hersteld van de droefenis van de dag ervoor.

Vanmiddag heeft hij een geweldig avontuurlijk feest beleefd! We zijn met alle honden naar het Engeler Meer gegaan. De autorit vond hij niet zo leuk: hij piepte en voelde zich duidelijk niet op zijn gemak. Totdat alle brokjes die hij zojuist gegeten had er weer uitkwamen. Toen was alles weer goed.

Aangekomen bij het Engeler Meer kon hij zijn geluk niet op. Wat was het leuk daar! Hij was nog fanatieker om de frisbee te vangen dan Arwen en Seija. Zo fanatiek zelfs dat hij zomaar in het water floepte. Ik kon niets anders bedenken dan met kleren en al hem achterna te springen en uit het water te halen. Ik heb hem snel wat afgedroogd en toen kon het feest weer verder gaan. Hij was helemaal niet onder de indruk. Integendeel: hij kon er maar geen genoeg van krijgen om alle honden achterna te hollen en te genieten.

Op weg naar huis viel hij uiteraard onmiddellijk in slaap.

Ook voor hem is nu een nieuw album aangemaakt, waarin je een uitgebreid verslag van dit avontuur kunt zien: <http://picasaweb.google.nl/engelterschans/Yazz#>.

Foto's van de dag: Plons!



18-08-2010

Yazz is inmiddels een volwaardig onderdeel van onze roedel. Alle honden hebben hem volledig geaccepteerd als lid van deze familie en Geesje en Seija vermaken zich kostelijk met hem. Arwen houdt zich een beetje afzijdig. Ik ben alwéér apetrots op onze honden!

Yazz kan al ontzettend goed apporteren, vooral met de kikker. We hebben daar een fotoserie van gemaakt en geplaatst in zijn album. Twee, drie keer is genoeg. Daarna wil hij weer een ander spelletje doen.

Vandaag was weer een speciale dag: Yade is samen met onze roedel naar het Nieuwe Wiel in Nieuwkuijk gegaan. Wat hebben ze daar genoten! Dit keer geen water(val-)partij maar vooral héél véél stoeien en ontdekken. Wat kan er nog mooier zijn in de wereld van een pup?

Foto van de dag: Yazz met Yade aan het Nieuwe Wiel in Nieuwkuijk



20-08-2010

Vandaag hebben we alweer een bijzondere gast in huis mogen ontvangen. Dit keer was het Yoris die ons vereerde met een bezoekje. We hebben na heel veel geravot geprobeerd een soort van eerste lesje te doen met de pups, maar eigenlijk waren ze op dat moment al te moe om nog iets te leren. En bovendien waren ze veel meer geïnteresseerd in elkaar dan in ons, zoals ook wel te begrijpen is.



Joyce had een erg leuk filmpje meegebracht van Yoris samen met Fedde (de oude lieverd van haar moeder, ook een stabij): <http://www.youtube.com/watch?v=ZuwSftOhQ44>.

Na de middag was het weer tijd voor een cursus bij het Nieuwe Wiel in Nieuwkuijk. Het bleek nu om een cursus frisbeevangen te gaan en ook vooral diepe kuilen graven. Graven kun je doen om konijnen te vangen maar ook om de frisbee te begraven. Zowel bij het frisbeevangen als bij het graven moest Yazz het echter afleggen bij Arwen en Seija. Seija had hem zelfs helemaal bedolven onder het zand.

Foto van de dag:



22-08-2010

Alwéér een nieuwe ervaring voor Yazz: Vandaag is hij met ons mee geweest naar het trainingsveld van de KC 's-Hertogenbosch. Dat betekent ontzettend veel indrukken opdoen! Omdat er nu de kindhond cursussen zijn waren er veel kinderen. Maar er waren ook vooral veel honden aanwezig op het veld. Yazz vond het allemaal geweldig en is voor de duvel (in dit geval een herdertje) niet bang.





Hij voelt zich nu echt thuis in onze roedel en neemt deel aan alle activiteiten en wandelingen. Zo heeft hij ook bedacht dat één van de hondenbedden voor hem is bestemd.



Hij is inmiddels ook een volwaardig lid van het familieberaad.

25-08-2010

Yazz is hard aan het oefenen om een volwaardige verhuizer te worden. Alles moet verplaatst worden van theedoeken tot aan volledige manden. Helaas zijn de foto's van de manden- en kledjesverhuizing mislukt. En wat hij zelf niet meer nodig heeft begraaft ie gewoon in de tuin onder de rododendron.



27-08-2010

Dit is de laatste dag dat Yazz bij ons is en hij heeft besloten dat we geen allerlaatste foto van de dag van hem mogen maken. Hij is gewoon sneller dan de camera. Uiteindelijk heb ik hem kunnen omkopen met een Zwarte Pietje en toen is het pas gelukt.

Vandaag is hij voor het laatst met onze roedel op stap geweest in de bossen en bij het water van de Nieuwe Wiel in Nieuwkuijk. Yade was er ook weer bij. De pups worden nu echt groter en gaan nu dus verder van ons vandaan. Yazz loopt als een kip zonder kop achter Seija aan. Hij mag dan wel sneller zijn dan de camera, Seija kan hij toch echt nog niet bijhouden. Op een gegeven moment was hij dan ook iedereen kwijt. (Yade ook trouwens.) Gelukkig vonden we hem al snel weer terug.

Omdat dit de laatste dag is, is dit dus ook mijn laatste verhaaltje in dit dagboek, begonnen op 13 juni 2010. De afgelopen 76 dagen heb ik intens genoten van de puppy's van dit nestje en met veel plezier is dit dagboek door mij bijgehouden.

In totaal hebben we 3.344 foto's en 28 films van deze pups gemaakt. Een (heel) klein gedeelte hiervan staat gepubliceerd in de diverse albums en op YouTube. En natuurlijk is er ook nog de bijdrage van de nieuwe eigenaren die telkens in de albums worden geplaatst. Leuk om te zien hoe de pups zich verder ontwikkelen in hun nieuwe omgeving.

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de lieve berichtjes in het gastenboek, de leuke e-mails, kaartjes en telefoontjes. En natuurlijk gaat veel dank uit naar Mark en de kinderen, die mij, daar waar nodig, geholpen en gesteund hebben.

Laatste foto van de dag: toch nog gelukt.



Lieve Yazz, het gaat je goed. Je bent een kanjer!